

Week 1. Aangespoeld en Overleven

Maandag 10 juli

We lezen het verhaal van Robinson Crusoe die schipbreuk leed en aanspoelde op een onbewoond eiland. Tijdens deze zomervakantie ontdekken wij in zes weken hoe we kunnen overleven op zo'n eiland!

Vandaag zijn wij ook aangespoeld en maken wij een mooie collage van het eiland waar we aan zijn gekomen. Daarna is het tijd voor een survivalspel en maken we flessenpost met de hoop dat iemand ons over zes weken komt redden.

Dinsdag 11 juli

Net als Robinson maken we een noodsignaal zodat de hulptroepen (misschien wel piraten) ons van ver kunnen zien.

Alle piraten verzamelen!! We maken handige spullen die een echte piraat goed kan gebruiken: een verrekijker en een kompas. Op die manier kunnen we de goede richting op kijken om te zien of er land is



Woensdag 12 juli

Het eiland is nog een beetje kaal, dus gaan we knutselen om de boel een beetje op te vrolijken! We ontwerpen een eigen vlag en daarna gaan we op pad om eten te zoeken. Van tropisch fruit kunnen we handige spiesjes maken, hebben we geen bestek nodig!

Donderdag 13 juli

Robinson moet zichzelf zien te vermaken op een onbewoond eiland, wij bezoeken gewoon een speeltuin om de hoek! Deze ochtend gaan we lekker spelen in speeltuin Bijdorp, doe dus oude kleren aan. In de middag zoeken we uit hoe we popcorn kunnen maken zonder gebruik van een magnetron....



Vrijdag 14 juli

Omdat we nog geen bord om van te eten hebben maken we prachtig servies van klei. Als bonus kleien we er ook wat bekers bij!

In de middag gaat de sproeier aan, nemen jullie je zwemkleding mee plus een handdoek?

Week 2. Water en Onderdak

Maandag 17 juli

Het verhaal van Robinson gaat verder en hij gaat op zoek naar water en onderdak. Vandaag leert Robinson ons hoe we water kunnen verzamelen zonder een kraan te gebruiken! Vervolgens doen we op het plein allerlei spelletjes met water.



Dinsdag 18 juli

Alles staat in het teken van water deze dag. Het eiland van Robinson is omringt met zeewater. Dat kun je niet drinken! Daar heeft hij wat op verzonnen en wij gaan ontdekken hoe we water kunnen zuiveren zodat je het kunt drinken.

We gaan ook spelen in een speeltuin waarmee je in een zandbak met een waterpomp kunt spelen. Daar kan iedereen zijn eigen eilandje maken!

Woensdag 19 juli

in de zee rondom het eiland van Robinson zit heel veel zout.

Dit kun je laten zien met een proefje! Dit proefje gaan we samen doen, spannend hè!?

Buiten maken we een buikschuifbaan op het kunstgras, dus neem je zwemspullen mee!



Donderdag 20 juli

Vandaag begint het echte werk, we zullen bouwen aan ons eigen onderdak. Stap 1. is het ontwerp van een hutje, we maken een professionele bouwtekening. Stap 2. is het in elkaar zetten van de hut met bamboestiek. Maken we een groot bouwwerk waar iedereen in past?

Vrijdag 21 juli

Met tentjes in de zandbak maken we er een gezellig mini dorpje van. We kunnen er boekjes in lezen of spelletjes spelen.

Met de elementen kist ontdekken we wat je allemaal met water kunt doen.



Week 3. Dieren en Sporen

Maandag 24 juli

Robinson komt op zijn eiland allerlei dieren tegen. Wij gaan vandaag op pad naar Groenendaal waar we bij de kinderboerderij bij de dieren kunnen kijken. Daar kunnen we een broodje eten en in de speeltuin spelen.

In de middag wanneer we weer terug zijn beschilderen we stenen. Welk dier schilder jij op je steen?

Dinsdag 25 juli

Vandaag zoeken we een schat! Er is een kaart gevonden en nu is het onze taak om de verloren schat te vinden. Welke speurneus volgt de aanwijzingen op de kaart het beste op? In de middag gaan we op zoek naar kriebelbeestjes. Met loeppotjes op zak speuren we elke struikje en bloemetje af om te kijken of er nog bijzondere kriebelbeestjes te vinden zijn.



Woensdag 26 juli

Deze week ontdekken we alles over sporen. Vandaag bestuderen wij onze eigen sporen: handafdrukken en vingerafdrukken. Hoe zien deze eruit en kun je daar ook kunst van maken? In de zandbak kun je ook allerlei afdrukken maken. met schepjes en vormpjes maak ook met speciale zandkammen!

Donderdag 27 juli

Inspecteur vlijmscherp is er niks bij! Wij gaan als echte speurneuzen op zoek naar sporen in het park. Juf Edith neemt ons mee in het wild en met behulp van een sporenkaart komen wij erachter wat er allemaal in het park leeft en rondscharrelt.

In de middag maken wij van klei kralen om daar kettingen en armbanden van te kunnen maken.



Vrijdag 28 juli

We gaan naar het Leidse Hout om daar te lunchen en spelletjes in het gras te doen. Ook maken we een wandeling op zoek naar sporen in bos, welk dieren leven hier allemaal?

Week 4. Weer en Koken

Maandag 31 juli

Het weer op een tropisch eiland is meestal zonnig en droog. Maar het kan ook stormen en hard regenen! Hopelijk is het vandaag zonnig zodat we onze eigen schaduw kunnen tekenen op het plein.

Daarnaast mag je je klaar maken voor een potje kokosnotenvoetbal en zullen we proeven van exotisch fruit wat op ons eiland groeit.



Dinsdag 1 augustus

Robinson verzamelt zijn eten op zijn eiland. Welke plantjes en vruchten kun je in het wild eten? Edith legt het ons uit in een workshop wildplukken.

In de middag knutselen we een paraplu, want als het regent op ons eiland dan regent het hard! Ook spelen we verschillende spelletjes in de gymzaal of het plein.

Woensdag 2 augustus

Wie is er wel eens op een moestuin geweest? Wat gebeurt daar eigenlijk? Daar ontdekken we hoe groenten groeien. Wist je bijvoorbeeld dat aardappelen die in de grond groeien en je peren gewoon uit een boom kunt plukken? In de middag maken we brooddeeg om heerlijke broodjes te bakken. Met het overige deeg kunnen we grappige figuurtjes maken.



Donderdag 3 augustus

Meester Christiaan weet een bijzondere plek in Sassenheim waar je in een grote hoop zand kunt spelen. Een verstopt strandje! Daar spelen we beachvolleybal. In de middag maken we onder andere een regenmeter. Zo kun je thuis bijhouden hoeveel regen er in je tuin valt elke dag.

Vrijdag 4 augustus

Robinson eet voornamelijk groente en fruit op zijn eiland. Om van groente iets lekkers te maken bakken wij vandaag een groentetaart!

In de middag organiseren wij een officiële zandtaartjes kampioenschap. Wie kan het mooiste zandtaartje maken?!



Week 5. Vuur en Voedsel

Maandag 7 augustus

Als hout brand ontstaat houtskool. Met houtskool kun je mooie tekeningen maken en dat is precies wat wij gaan doen deze ochtend.

Op een eiland is natuurlijk geen keuken om je spaghetti klaar te maken. Hoe maak je dan je eten klaar? Dat laten we zien in een bijzondere workshop!

Dinsdag 8 augustus

Robinson heeft verschillende manieren om aan eten te komen. Van bamboe maakt hij een hengel waarmee hij vissen kan vangen. Wij maken een eigen hengel, knutselen er een aantal visjes bij en we kunnen een potje gaan hengelen!



Niet iedereen vind alles even lekker, dus spelen we "vies en lekker" op het plein om erachter te komen we er wel van spruitjes houd en wie niet.

Woensdag 9 augustus

Vandaag gaan we op bezoek bij onze collega's in Leiden. Bij Noorderlicht kunnen we op het mooie natuurspeelplein spelen en in de groentetuin kijken.

Wanneer we weer terug zijn gaan we een proef spelletje spelen. Met blinddoek op proeven we van verschillende soorten groente en fruit. Weet je ze juist te raden?

Donderdag 10 augustus

Er groeien ontzettend veel palmbomen met kokosnoten op het eiland van Robinson. Daar kun je ontzettend veel mee doen! Naast dan de vrucht lekker is, kun je de melk en de olie ook gebruiken tijdens het koken. Wij ontdekken hoe. In de middag leren we hoe we plantjes kunnen herstekken. Zo kun je van bijvoorbeeld een basislicum plantje meerdere stekjes maken en zo meerdere plantjes laten groeien.



Vrijdag 11 augustus

Vandaag maken we zelfgemaakte limonade van vlierbloesem. Dat zal zeker de dorst lessen als het warm is!

We knutselen ook een vuurtje om daarna net te doen alsof we op ons eiland bij een kampvuurtje zitten. Daarna spelen we een spelletje "de lekkende emmer".

Week 6. Ontsnappen, Weven en Redding

Maandag 14 augustus

We gaan erop uit! Wandelen in het bos en in het duin. Als we terug komen spelen we een spelletje "landje pik" en doen we allerlei proefjes rondom drijven en zinken.



Dinsdag 15 augustus

Als we van het eiland af willen komen hebben waarmee we over het water kunnen gaan. We ontwerpen eigen bootjes van verschillende materialen. Ook leren we als echte matrozen een aantal handige scheepsknopen. Om het bootje af te maken schilderen we eigen vlaggetjes om op het bootje te bevestigen.

Woensdag 16 augustus

Meestal vinden we brandnetels niet zulke leuke planten, maar vandaag gaan we naar ze op jacht! Van deze planten kun je onder andere thee maken maar vandaag maken we er touw van. Daarmee kunnen we gaan weven, misschien wel een tshirt of een dekentje voor het slapen?



Donderdag 17 augustus

De vakantie is al bijna weer voorbij! We maken feesthoedjes voor de disco van vanmiddag en we ontvangen een echt survival diploma. Hoera wij kunnen overleven op een onbewoond eiland! Expeditie Robinson is voltooid.

Vrijdag 18 augustus

We hebben ons zes weken niet kunnen wassen op het eiland, wat zullen we stinken! Daarom maken we zeep om voor vertrek ons eens goed schoon te poetsen. Nadat alle bubbels weggevlogen zijn kunnen we beginnen aan een afscheids taartje. Dag mooie zomervakantie, wij gaan maandag weer naar school!

